

Keurig was de scheurlijn

Pagina's uit een boek  
Vielen naar beneden  
Niet op volgorde  
En ook niet achteloos  
Iemand scheurde heel nauwkeurig

En bij het laten gaan  
Talmde even die hand  
Tot de wind vat kreeg  
En het blad werd weggedragen  
Zodat ik het net niet lezen kon

Ik riep naar boven  
Mijn stem verwaaide echter  
Ging de woorden achterna  
Naar god weet waar  
En nooit meer teruggezien

Geen trap was neergelaten  
Nooit keek iemand naar beneden  
De lezer wierp alleen  
die uitgescheurde pagina's  
Stuurde zo een stem de wereld in

En ik wachtte en ik luisterde  
Sliep een hazenslaap  
Maar kon uiteindelijk  
niet anders dan gaan reizen  
Speuren naar de landingsplaats

Pas na een eindeloze tijd  
Vond ik er één, een vod  
beduimeld en verweerd  
Toen stroken van een tweede  
Slechts geruchten van nog meer

Ik las er geen verhaal in  
Slechts een noodkreet en verlangen  
Tussen vervlogen regels door  
Schreef ik mijn eigen boek  
Voor hem of haar